

Ver. Uitg.:
CaliContact
Lisette Baartmans-de Graauw
Vrijheidstraat 27
2000 Antwerpen
P 702029

Afgiftekantoor:
2018 Antwerpen X
Driemaandelijks tijdschrift

CaliContact

15^e jaargang nr. 61, jan., feb., mrt. 2007



CALICO HOUSE

Vrijheidstraat 27
B-2000 Antwerpen
Tel. 03/233 60 23
Fax.03/238 92 47
calicohouse@belgacom.net

Nieuwsbrief van Calico House

De nieuwe winkel is open en hij ziet er heel goed uit al zeg ik het zelf, de vele klanten die al geweest zijn delen mijn mening en zijn allemaal erg enthousiast. We hebben veel licht en ruimte en daardoor komen de stoffen goed tot hun recht, er zijn ondertussen al weer veel nieuwe stoffen binnen want er is meer plaats dan ik dacht, dus kom vlug kijken en oordeel zelf!

Het is fijn om thuis te zijn en alles bij de hand te hebben.

Let wel op de openingstijden want ik ben niet de hele week open. Omdat er geen aparte lesruimte is houden we wat dagdelen vrij om de lessen en de ateliers te houden in de winkel als deze gesloten is. Zoek in de Vrijheid-straat niet naar een winkel met een etalage want dan gaat u hem niet vinden. Het is in ons eigen huis en aan de buitenkant niet te zien (buiten het kleine quiltje aan de deur en op droge dagen een quilt die uit het raam hangt), let dus op het huisnummer **27**. Nog iets om op te letten: **we hebben geen bancontact meer.**

Vorige week is het Hobbysalon in Antwerpen geweest en helaas hadden we deze keer maar weinig ingezonden quiltjes voor de wedstrijd, de jury en het publiek hebben voor dezelfde winnaars gekozen nml. nr. 12, Becky Davis uit Lovenjoel, zij wint de mooie Singer naaimachine en nr. 7, Henny Vennekens uit Laakdal wint een stoffenpakket t.w. van € 65,-. Proficiat, u kan uw prijzen op komen halen in de winkel.

Er wordt naarstig gewerkt aan onze website die al goed vorm krijgt; zodra hij klaar is hoort u het.

Onze tentoonstelling in december was een groot succes. De meer dan 1000 bezoekers waren allen zeer tevreden en lovend, dat is een waar compliment voor alle quiltsters die meegedaan hebben. Via deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor het mogen lenen van de quilts en vooral ook de mensen die geholpen hebben met de opbouw en het toezicht tijdens de tentoonstellingsdagen. Zonder jullie was het nooit gelukt, bedankt. Het is mogelijk om een dvd van de tentoonstelling te bestellen, zo kan u nog eens in alle rust thuis van al die mooie quilts genieten. De kosten hiervoor zijn € 7,50 en u kan hem bestellen met de bon in deze Calicontact.

We gaan op de oude manier door, dus een lekker recept mag niet ontbreken; de serie "bekende vrouwen uit Amerika" wordt vervolgd. De activiteitenkalender en de lessen, wat verdere tips en info en deze CaliContact is weer vol. Veel leesplezier ermee en tot spoedig ziens in de winkel.

Nieuw adres van Calico House
Vrijheidstraat 27, 2000 Antwerpen

Openingstijden:

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur

donderdag van 16 tot 20 uur

en iedere 1^{ste} zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur





WIST U DAT

.....als u uw quilt gaat opspannen en de fiber-fill is aan de buitenkanten wat meer uitgerekt of er zitten plooiën in dat, u die perfect recht kan krijgen. Mieke Marinus pakt dan haar haardroger en blaast de quilt plat. Door de warmte krimpt hij lichtjes, alleen op de randen of stukken die wat uitgerekt zijn uw haardroger gebruiken, daar waar het nodig is.

Bedankt voor de tip Mieke.

.....er ook leuke kanten zijn aan verhuizen, je komt dingen tegen waarvan je niet meer wist dat je ze had. Zo heb ik de allereerste uitgaven van Quiltnieuws (het nieuwsblad van de Nederlandse Quiltvereniging) gevonden en in nummer 3 van 15 maart 1985 daarin staat een rubriek "Weet je dat..."

Een van de wetenswaardigheden waren: (citaat)

-er een roterend mes is aan een handvat bevestigd, om stof of papier mee te snijden. Er hoort een speciale mat bij die dient als ondergrond en waar je gegarandeerd niet doorheen snijdt. De messen zijn vervangbaar en langs een liniaal kun je kaarsrecht snijden, veel sneller en rechter dan met een schaar. Het heet olfa Rotary Cutter.

Grappig zoiets, velen van ons weten niet beter dan dat dat mes altijd heeft bestaan maar ik weet wel beter. Mijn eerste stalenkaartje van 6 kerststofjes die ik in 1984 aan geïnteresseerde quiltsters heb toegestuurd waren met de schaar geknipt, nadat ik van alles had uitgeprobeerd met snijapparaten, stanleymessen en dergelijke. Dank voor deze grote uitvinding.



SAN IN WONDERLAND.

of de boeiende ontdekkingsreis door de Chinese theewereld...!

(Dat quilten niet het enige in ons leven is blijkt uit een ingezonden brief van een trouwe quiltster, San Verhoosel, die ik u niet wil onthouden)

Toen ik enkele jaren geleden naar China trok om dochterlief een bezoekje te brengen, wist ik niet dat ik aan een lange boeiende tocht begon. Dit was de start van een nieuwe episode in mijn leven.

Als fervent koffiedrinker moest ik plots mijn geliefd kopje ruilen voor een waaier van Chinese thees. De eerste dagen was het heimwee naar het bruine vocht groot, doch mijn interesse in thee begon stilaan te groeien. Een kwestie van smaken en gewoonten aan te passen. De mysterieuze wereld van de Chinese thee gaf beetje bij beetje zijn geheimen prijs.

Mijn reis door het Chinese theelandschap begon met de eet- en drinkgewoonten van de lokale bevolking te bestuderen.

In China is thee drinken meer dan het gebruikelijke kopje ... Er worden dagelijks liters verzet. Je bent trouwens, als je gaat genieten van een "high tea" met fruit, nootjes en snoep, al gauw enkele uren zoet, letterlijk en figuurlijk.

Enkele jaren later en verschillende trips rijker is mijn nieuwsgierigheid naar Chinese thee nog steeds groeiend. Zelf ben ik nu een groot aanhanger van het theegebruik en ik ontdek hierbij nog steeds nieuwe verrukkelijke theesoorten. Mijn enthousiasme werkte aanstekelijk op vrienden en kennissen. Van het één kwam het ander en in december 2007 werd Tea & Things opgericht. Onze voornaamste drijfveer is het dichterbij brengen van de wonderlijke Chinese wereld en zijn theegebruik.

Wil U ons beter leren kennen, aarzel dan niet een mailtje te sturen naar onderstaand adres. Wij geven met plezier informatie over onze activiteiten.

tea.things@skynet.be



A PIECE OF CAKE.

Bretoens gebak

Ingrediënten:

3 eidooiers	50 gr suiker
2 eiwitten	10 gr suiker
30 gr chocolade	65 gr bloem
2 eetl. bloedsuiker	2 eetl. chocoladeschilfers

Klop de eidooiers samen met 50 gr suiker goed door elkaar. Klop de eiwitten tot sneeuw en meng er de 10 gr suiker onder. Voeg het eiwit bij de dooiers en hak de chocolade in kleine stukjes.

Meng de bloem en de chocolade onder het beslag.

Giet in een beboterde en bebloemde bakvorm en bak 25 min. in een voorverwarmde oven van 180°

Als de taart koud is bestrooien met de bloedsuiker en wat chocoladeschilfers. Smakelijk. Trees Demeulenaere.



AGENDA.

- 4e tentoonstelling van Patchwork Tradition et Creation Ourthe-Ambleve-Vesdre in Sprimont, Musée de la Pierre, 54, rue Joseph Potier.

Van 22 tot 24 maart van 10 tot 18 uur.

- Tentoonstelling Caleidoscoop Quilters, Kiosklein 25 Casino, 3580 Beringen.

Van 28 t/m 30 maart open alle dagen van 11 tot 17 uur.

- Opendeur dagen bij het Quiltatelier, Abr. Hanslaan 34 te Kontich op 26/27 april en 4 mei. Op zaterdag van 13-18 uur en zondag van 11-18 uur.

het Quiltcafé in de Dieseghem Hoeve, V. Volcaertstraat 44 te Mortsel gaat door op de volgende vrijdagen: 28 mrt, 18 apr, 23 mei en 20 juni van 12-17 uur.

Heeft u geen tijd en of zin om uw quilt te quilten!
Breng hem dan naar



Het Quilt Atelier

en laat het Diane doen op haar

Longarm Quilting Machine 0495-874047.

Nieuwe winkel

Vrijheidstraat 27

2000 Antwerpen

OPEN OP:

Dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
Donderdag van 16 tot 20 uur en iedere
1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur.



VOICES OF THE PAST.

Lucretia Coffin Mott.

Dit is alweer de 9^e dame uit de

Amerikaanse geschiedenis waar ik u wat meer over ga vertellen. Zoals al haar voorgangsters is dit ook weer iemand die zich heeft in gezet voor de vrouwenemancipatie en het vrijmaken van de slaven. Lucretia Coffin werd op 3 januari 1793 in Massachusetts geboren. Haar vader was kapitein-ter-zee en haar zeer gelovige moeder had een winkel. Zij had een heel gelukkige jeugd en ging, zoals haar vader dat wilde eerst 2 jaar in Boston naar school, daarna in New York en werd lerares. In deze periode merkte zij tot haar grote spijt dat mannen en vrouwen niet gelijk werden behandeld, dit zou haar hele leven bijblijven. In april 1811 trouwde zij met James Mott en zij kregen in 1812 hun eerste kindje. Lucretia hield zich met haar gezinsleven bezig maar in 1818 sprak zij in het openbaar op een religieuze bijeenkomst. Een paar jaar later werd zij predikant bij "the Friends", het verdriet over de dood van haar jonge zoon had de doorslag gegeven om dit te gaan doen. Zij predikte in heel het land over geloof, sociale hervorming, geheelonthouding en de bevrijding van de slaven. Zij was voor gelijke rechten en kansen voor man en vrouw, hervorming van het geloof en ze verafschuwde oorlog. In 1840 raakte zij nauw betrokken bij de vrouwenbeweging doordat zij op een bijeenkomst in Londen, waar zij met haar man naar toe ging, niet binnen mocht omdat zij een vrouw was. Samen met Elizabeth Cady Stanton organiseerde zij in 1848 de eerste conventie voor vrouwenrechten. Haar hele verdere leven bleef zij hierin actief. Samen met haar man bood ze onderdak aan veel slaven die op de vlucht waren. James stierf in 1868 na een heel gelukkig leven en huwelijk, Lucretia verklaarde dat er geen dag voorbij ging dat zij niet aan hem dacht en dat zij nooit meer in het bed had geslapen waarin zij samen hadden gelegen. Op 11 november 1880 is Lucretia in haar slaap gestorven en kreeg een eenvoudige ceremonie waarom zij gevraagd had. Tijdens deze plechtigheid was er een stilte waarop iemand reageerde met: Is er niemand die iets wilt zeggen? Waarop een antwoord kwam: Wie kan spreken? De predikant is dood.

De blok die voor haar is ontworpen is een eenvoud van driehoeken, net zoals de quilt die zij gemaakt heeft.



www.quiltplaza.com is de internationale website voor quiltsoftware en aanverwante artikelen: Electric Quilt, printmaterialen en boeken. Ook te koop bij Calico House

CRAZY JAPANESE HUISJES



afm. 40cm x 40cm

Dit quiltje dat gemaakt is in de "foundation/paperpiecing" techniek is verkrijgbaar als pakketje. De stoffen, het patroon en een basis techniek uitleg zijn verkrijgbaar voor € 10,- (excl. verzendkosten). Te bestellen met de bon in deze CaliContact.

Op zoek naar een goede naaimachine?



Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36



LESSEN.

Tijdens de dagdelen dat de winkel niet open is worden er lessen gegeven en zijn er maandelijkse ateliers. 2 donderdagen zijn al gevuld met ateliers (die op het Zand al bij elkaar kwamen) dus er is ruimte om een nieuw atelier te starten. Wat is dat eigenlijk, hoor ik u denken.

1 maal per maand van 10 tot 15.30 op een donderdag.

kan u aan uw eigen quilt voort werken, kunt iets nieuws beginnen, een nieuwe techniek aanleren, gezamenlijk project starten enz. Ik (Lisette) ben aanwezig en sta tot uw beschikking om te helpen waar dat nodig is.

Adviseren, patronen zoeken en uitwerk-en, problemen oplossen, tips geven enz. enz.

De data voor het

-nieuw atelier zijn: 10 april, 29 mei, 12 juni van 10-15.30 uur, kosten € 30,-. Na de zomervakantie gaan we door, in principe iedere 3^e donderdag v/d maand.

U moet zich hiervoor inschrijven in de winkel, net als voor al de andere lessen.



Dit mooie **rendez-vous tasje** (23 x 30cm) leert U bij tassen expert Duffy Indeherberg maken op donderdag 24 april van 10 tot 15.30 uur. De kosten voor de workshop zijn € 23,-.

In de tasjes kunnen zakjes gemaakt worden, ze zijn beide voorzien van een klep die sluitbaar is met een magneetknop. De buitenkant kan je uit één stof maken of uit verschillende vierkantjes.

Het is ook perfect mogelijk om een applicatie te maken. De keuze is volledig aan de maakster. Om de workshop vlot te laten verlopen is het van belang om thuis reeds een voorbereiding te maken. Deze krijgt u na inschrijving en betaling van het cursus geld.

Lut Misson heeft voor u de "**quiltster**" uitgewerkt. Het is een quilt waarop, zoals de naam al zegt, een quiltster wordt afgebeeld met enkele van haar attributen zoals een rolmes, een naald, een quiltvingerhoed enz... Deze quilt wordt met de Foundation Piecing techniek vervaardigd. Hierbij naai je lapjes stof (piecing) op een basislaag (foundation). Voor deze laag kan je verschillende materialen gebruiken zoals papier of fijne stof. De techniek kan zowel machinaal als met de hand, prettig om te doen omdat je snel en nauwkeurig kan werken zonder mallen te maken en niet met precisie op de stof hoeft te tekenen. De werkwijze wordt in de eerste les stap voor stap uitgelegd en je maakt reeds één, of voor de snelle vingers, twee blokken af. In de volgende lessen worden de verschillende attributen afhankelijk van hun moeilijkheidsgraad, afgewerkt. In de 5de en tevens laatste les kan de quilt worden afgewerkt. Een foto van de quilt is in de winkel te zien.

De lessen zijn op maandag van 13u30 tot 16u op 14 en 28 april, 12 en 26 mei en 9 juni, kosten € 60,- voor de hele reeks, excl. materiaal



ZELF ONTWERPEN!!!!

Met deze caleidoscoopachtige blok kan je prachtige ontwerpen maken door ze te draaien en aan elkaar te zetten.

Vergroot en kopieer hem verschillende malen, kleur hem in en u staat verstelt van uw eigen ontwerp. Heeft u een computer met het EQ quiltprogramma dan is het nog gemakkelijker, probeer eens.

Hier is een van mijn probeersels



BESTELBON opsturen naar

Calico House, Vrijheidstraat 27, 2000 Antwerpen.

Naam: _____

Straat: _____

Postcode en plaats: _____

Ik bestel _____

+ verzendkosten België € 1,-/ andere landen € 2,50

Ik heb een betaling gedaan van € _____

Via storting op ING rek. 320-0403043-78, of storting op Nederlandse postgiro nr. 5675795